

Årsberetning 2017

Forelagt på Seniorklubben NESAs generalforsamling mandag den 12. februar 2018

Seniorklubbens 34. år

Ved udgangen af 2017 var medlemstallet på 171 mod 183 ved udgangen af 2016. Vi kan dog glæde os over, stadig at have medlemstilgang, men som tallene viser, også medlemmer der af forskellige årsager forlader os.

I årets løb er nogle af vores medlemmer afgået ved døden. *Æret være deres minde.*

Bestyrelsen takker for den opmærksomhed DONG, der jo nu hedder Ørsted, har vist Seniorklubben og for den økonomiske støtte til Seniorklubbens aktiviteter.

Siden generalforsamlingen den 13. Februar 2017 har bestyrelsen bestået af:

Allan Petersen, formand	Ole Huusfelt, bestyrelsesmedlem
Knud Bender, næstformand	Lisbeth Petersen, bestyrelsesmedlem
Poul Erik Fach-Pedersen, kasserer	Poul Ølsgaard, suppleant
Susanne Hvidsten, sekretær	

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder og der er udsendt henholdsvis et forårs- og et efterårsprogram.

Vi i bestyrelsen glæder os over at det i 2017 lykkedes os, at få klubbens nye hjemmeside "i luften".

Vi er selv ganske tilfredse med den, det håber vi også at medlemmerne bliver, men vi er også klar over, at der stadig er plads til forbedringer.

Klubbens formål er, som bekendt, at medvirke til selskabeligt samvær, blandt andet ved afholdelse af klubmøder én gang i hver måned i perioden september til maj. Desuden arrangeres gåture, udflugter og kulturelle arrangementer.

I 2017 var der 23 arrangementer for Seniorklubbens medlemmer.

På klubbens hjemmeside www.seniorklubbennesa.dk lægges programmet for hhv. forår og efterår.

Programmerne lægges på hjemmesiden samtidig med udsendelsen til medlemmerne. Siden vil løbende blive opdateret med foto fra diverse fælles oplevelser, aktuelle vedtægter, bestyrelsens sammensætning og meget andet.

Afslutningsvis vil jeg bede jer huske - ved adresse, telefon eller mailændringer - at meddele dette til klubbens kasserer.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til mine kolleger i bestyrelsen, for det store frivillige arbejde de har præsteret. Jeg retter ligeledes også en stor tak til vores frivillige hjælpere, der blandt andet har planlagt og gennemført gå- og vandreture.

Og ikke mindst tak til alle de medlemmer, der trofast møder op og gør arrangementerne hyggelige og interessante.

Allan Petersen
Formand

Mandag den 9. januar: Klubmøde, Om sager i Bagmandspolitiet

Knud Haargaard fortalte om sin tid i Bagmandspolitiet bl.a. om Tvind, Klaus Riskær og Stein Bagger sagerne, og om hans tid som ung betjent og senere Landbetjent.

Arrangør: Inge-Lise Fich

Onsdag den 25. januar: Besøg i Naverhulen i Helsingør

Naverne har rod i Helsingørs traditionelle, århundredgamle laugsvæsen, ikke mindst på grund af Øresundstolden, der skabte en stor skare velhavende købmænd, embedsmænd ved toldkammeret og andre, og dermed et givtigt marked for håndværkere fra nær og fjern. En repræsentant for Naverhulen fortalte om Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i dag.

Arrangør: Allan Petersen



Mandag den 13. februar: Klubmøde, Generalforsamling med underholdning



Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til vedtægterne og sluttede med underholdning af Scandinavian Rhythm Boys, som spillede både ragtime, blues, åndelige sange, gospel og tidligere former for jazzmusik, kombineret med kendte evergreens, ballader og swing. De fleste af melodierne var specialiteter, der sjældent høres.

Arrangør: Allan Petersen



Mandag den 13. marts: Klubmøde, "Min opvækst i Rundetårn"



I forlængelse af besøget i Rundetårn i oktober 2016, fik vi Erling Krog, til at komme og fortælle om sin opvækst i Rundetårn. Erling boede i lejligheden, som var en embedsbolig, lige under platformen, fra han var 11 år. Erlings far var inspektør for tårnet.

Arrangør: Susanne Hvidsten

Fredag den 24. marts: Gåtur nr. 281, Hvidøre turen

Årets første gåtur, som var arrangeret af **Palle Madsen og Bjarne Mortensen**, startede ved Klampenborg station. Herfra til Strandvejen, mod den gamle Strandvej. Undervejs passerede vi Emilielille, Hvidøre hvor



Kejserinde Dagmar opholdt sig indtil sin død i 1927. Vi så på gamle huse fra 1800 & 1900 tallet, Hvidøre Batteri. Skovshoved Terrasse. Kystvejen hvorfra vi gik mod Charlottenlund fort, hvor vi så de gamle kanoner på befæstningen. Turen endte på Charlottenlund Station.



Onsdag den 5. april: Gåtur nr. 282, Broturen



Igen har **Palle Madsen** og **Bjarne Mortensen** fået os ud i den friske luft. Årets anden gåtur startede ved indgangen til Magasin ved Kongens Nytorv. Turen gik mod Bredgade, til Sankt Annæ Plads, ned til Ofelia Plads, rundt om Skuespilhuset, ned mod Holbergsgade, over broen, ad Nyhavn mod Inderhavns Broen, hvor vi nød udsigten. Videre ad Strandgade, til Christians Kirken, og ned mod kanalen, og ud til Cirkelbroen, herfra mod Knippels Bro og over mod Børsbroen, eller Chr. IV's Bro og tilbage mod Magasin/Metroen.



Mandag den 10. april: Klubmøde, "Et strejftog gennem dansk humor og satire"

Forfatter og fortæller Poul Kragelund mener, at hverdage uden morskab - er som biler uden affjedring!

Heldigvis har en perlerække af danske humorister og satirikere sørget for, at det tit er sjovt at være dansker. Vi mødte nogle af dem, fx billedkunstneren Leif Sylvester, Peter Clausen og Strid, Skribenterne Wessel, H. C Andersen, Storm P, Finn Søbørg og Benny Andersen.

Arrangør: Knud Bender



Mandag den 24. april: Slentretur i Københavns Rådhus med efterfølgende rådhuspandekager

Vi oplevede Københavns 6. rådhus indefra, med de 300 trappetrin som vi dog ikke skulle op ad. Et meget smukt bygningsværk der var værd at se. Turen sluttede med rådhuspandekager og et glas mousserende vin.

Arrangør: Allan Petersen



Mandag den 8. maj: Klubmøde, "Borgen før og nu"



Claus Hagen Petersen var endnu engang på banen. Denne gang med sit bud på, hvordan det politiske liv har forandret sig her til lands igennem de sidste 30 år. Fra dengang, hvor han havde sin daglige gang på Borgen til nu, hvor den politiske kommunikation primært forgår på Twitter og Facebook, og hvor meningsmålinger og profetier fra hærskarer af politiske kommentatorer sætter helt nye rammer for den politiske meningsdannelse. Selvfølgelig krydret med fine anekdoter.

Arrangør: Poul Ølsgård

Mandag den 15. maj: Gåtur nr. 283, Oplev Frederiksberg Have



Denne gang Frederiksberg Have i Maj måned, vi skal ikke kun se den i december.

Vi kom blandt andet forbi Det Kinesiske Lysthus, Suttetræet, Statuen af Frederik d. VI, Træfærgeren (som stadig var i vinterhi), Schweizersøen, Mathildehaven, Apistemplet, ZOO's elefanthus, m.m.
En del af de fremmødte sluttede af med hyggelig frokost.

Arrangør: Susanne Hvidsten



Onsdag den 17. maj 2017, kl. 20:00. Cirkusrevyen

Det var igen lykkedes at få billetter til forpremiere på cirkusrevyen. Cirkusrevyen havde valgt at fastholde stjernebesætningen fra succesforestillingen i 2016.

Igen en hyggelig begivenhed som mange havde valgt at krydre med et måltid mad på en af Bakkens mange restauranter inden forestillingen.

Arrangør: Poul Erik Fach-Pedersen



Mandag den 29. maj: Bustur til "Smålandet Markaryds Elgsafari"

Forårets bustur gik til Sverige, med besøg i Markaryds elgsafari.



Vi kørte til Helsingør, hvorfra vi tog færgen til Helsingborg. Videre til den hyggelige Gräddhyllan Lantcafé, hvor vi fik en varm frokostmenu, en øl eller vand samt kaffe og kage.

Derefter direkte til "Smålandet Markaryds Elgsafari", hvor vi – om bord på det lille traktortog - fik en times guidet rundtur i safariparken.

Vi kom på tæt hold af parkens beboere – skovens konge Elgen, og de imponerende bisonokser.

Arrangør: Knud Bender



Mandag den 12. juni: Gåtur nr. 284, Rundt om Slotssøen i Hillerød

Vi startede på Hillerød station. Herfra ad Vibekevej til Torvet med statuen af Frederik den VII. og frem til Slotssøen.

Her starter den for få år siden anlagte søsti. Vi gik til højre af søstien og frem til Slotsparken. Hvor vi forlod vi søstien og tog en omvej gennem den berømte Barokhave, hvor vi kunne beundre Kaskaderne, som blev reetableret for få år siden. Herefter videre gennem Møntporten og gennem slotsgården og ud til Slotsgade, hvor vi fulgte søstien tilbage på torvet.



Forårets sidste gåtur afsluttedes som sædvanlig med en frokost. **Og så holdt vi sommerferie!**

Arrangør: Poul Ølsgård



Mandag den 11. september: Klubmøde, "Krigen set fra KFUM's Soldaterhjem"

Et meget, meget muntert foredrag afholdt af den meget farverige Ruth Brik Christensen.



Én af Ruths vigtigste opgaver som soldaterhjemsleder har været, at være den forstående og lyttende "mor" for danske soldater i udlandet. Hun fik også "fint" besøg i en af lejrene og kunne afsløre at

Kronprisen er meget glad for hjemmebagte boller – bemærk hans hænder 😊

Som leder af KFUM's Soldaterhjem har Ruth både været med de danske soldater i Irak, Libanon og senest i Afghanistan i 2013. Foredraget gav en spændende og anderledes vinkel på Danmarks militære engagement i verdens brændpunkter. KFUM's Soldaterhjem er et civilt fristed fra den militære hverdag, hvilket har givet mange gode oplevelser med soldaterne.

Arrangør: Knud Bender

Tirsdag den 19. september: Rundvisning i Grundtvigs Kirke

Kirketjener Thomas Brunbjerg Hansen viste rundt i kirke og tårn. Kort introduktion om Grundtvigs Kirkes tilblivelse – og om manden bag det mægtige projekt. Vi så kirken, krypten og kirkeloftet med det fantastiske håndværk og sluttede i tårnets imponerende tømmerkonstruktion med vid udsigt over København.

Arrangør: Poul Ølsgård



Onsdag den 27. september: Bustur til Gjorslev Slot og Thorsvang Samlermuseum

Efterårets bustur gik til Gjorslev Slot, hvor vi fik en guidet rundvisning. Gjorslev slot ligger i Holtug Sogn på Stevns. Det blev opført omkring 1396 af Roskildebispens Peder Jensen Lodehat. Slottet er udformet som en korsbygning med det ca. 30 meter høje tårn i midten. Byggematerialet er kalksten fra Stevns Klint.

Efter at have hørt slottes spændende historie, kørte vi til Bøgskovens Traktørsted. Her spiser vi en flot frokostbuffet, med hjemmelavede lækkerier, tilberedt af sæsonens friske råvarer, hertil én øl eller én vand.

Efter frokosten gik turen mod Stege til Thorsvang Samlermuseum.

Museet rummer et utal af gamle butikker og værksteder, der alle er fyldt til randen med sjove og spændende varer fra en svunden tid.



Efter et par gode timer i museet, gik turen igen mod Stengård Kirke.

Arrangør: Knud Bender

Onsdag den 4. oktober: Gåtur nr. 284, Chr. Winthers Sti og Vaserne

Denne tur havde, på grund af temmelig dårligt vejr, meget ringe tilslutning. Turen gentages derfor fredag den 20. april 2018, se forårsprogrammet for 2018.

Vi starter ved Holte St, Vejlesø siden. Mod N ad Vejlesøvej, til venstre ad Dronninggårds Allé forbi Gamle Dronninggårds Alle, til højre ved stoppestedet og ad stien gennem skoven til Fredskovvej.

Ned til Furesøen og til højre ad stien, der hedder Chr. Winthers Sti, langs Store Kalv/Furesøen. Ude i Vaserne drejes til højre og under banen til Rønnebærvej.

Til højre ad denne mod syd til Birkebakken. Ad denne til Toftevej, hvor der drejes til højre ad stien til Ernst Bojesensvej. Her følges stien til højre under banen til Vejlesøvej og tilbage til Holte St.

Arrangør: Hans Clemmensen



Mandag den 9. oktober: Klubmøde, foredrag om Blekingegadebanden



Bo Weymann, fortalte meget interessant om sin tid i Blekingegadebanden, om sin almindelige opvækst i 1960' i Gladsaxe i et politisk aktivt hjem, og om hvordan han blev mere og mere tændt på, at gøre noget for verdens fattige og udstødte. Solidaritetsarbejdet udviklede sig til, at han kom med i inderkredsen af KAK (Kommunistisk Arbejderkreds) og senere med i den snævre gruppe, der blev kendt som Blekingegadebanden.

Navnet fik de efter den hemmelige lejlighed hvor de bl.a. skjulte deres våben. Banden blev afsløret i 1994 og fik nogle hårde straffe, Bo fik syv år.

Bo fortalte også om, hvordan han er kommet videre i livet, med arbejde, kone og børn.

Arrangør: Lisbeth Petersen

Onsdag den 25. oktober: Besøg på Thorvaldsens Museum



På denne omvisning hørte vi om Thorvaldsens spændende liv, om udvalgte værker blandt Thorvaldsens skulpturer og om hans egne samlinger af antik og samtidig kunst.

Arrangør: Poul Ølsgård



Fredag den 3. november: Gåtur nr. 285, Bondebyen og Sorgenfri Slotshave

Turen tog udgangspunkt fra Ulrikkenborg Plads, bagsiden af Lyngby Station.

Ole og Hanne krydrede med lidt historie om de seværdigheder vi kom forbi og Mogens Thomsen fortalte muntert om sin tid som soldat på Sorgenfri Slot.



Vi gik langs Lyngby Sø til Prinsessestien, forbi Lottenborg og over i Sorgenfri Slotshave.

Tæt forbi Sorgenfri Slot igennem Parken. Et smut rundt i Bondebyen. En smuk og hyggelig tur der for flere sluttede med kaffe og kage hos Frk. Friis.

Arrangør: Ole Mølgaard

Mandag den 13. november: Klubmøde, Vinsmagning



Det var 14. gang Werner Hansen holdt foredrag om vine i Seniorklubben NESA. Werner fylder 85 i år og ønsker, at slutte med dette sidste foredrag. Han fortalte om spændende vine fra 8 forskellige lande.

Vinene, blev vanen tro leveret af COOP Danmark. Til vinen var der flutes, og i pausen en fin tapas med diverse pølser og oste.

Arrangør: Knud Bender

Mandag den 27. november: Klubmøde, Julebanko

Traditionen tro holdt vi igen i år julebanko.



Noget af det nye var denne gang, at vi skulle tilmelde os og på forhånd betale for deltagelsen. Det skræmte heldigvis ingen væk. Vi havde dejlig stor tilslutning til et vellykket bankospil med juleboller, kaffe og dejlige præmier. Og hvem stak så lige af med kurven!

Arrangør: Poul Erik Fach-Pedersen



Onsdag, den 6. December: Gåtur nr. 286 og Julefrokost

Vi startede som vi plejer med en lille gåtur, denne gang dog med guide, på Sundby Sejlklubs område i rigtigt øv vejr. Julefrokosten blev indtaget på Restaurant Sundby Sejl, hvor bordets glæder bød på en traditionel julefrokost med bl.a. sild, fiskefilet m/remoulade, varmrøget laks, tarteletter og varme retter m.m. Vi slutter frokosten med kaffe og ris a la mande.

Arrangør: Lisbeth Petersen



Tak for i år – vi glæder os til 2018.

Se i øvrigt flere billeder på www.seniorklubbennesa.dk