



## ÅRSBERETNING for 2010

### Seniorklubbens 27. år

---

Ved udgangen af 2010 havde klubben 190 medlemmer, hvoraf 5 er æresmedlemmer. I årets løb er der tilgået 11 nye medlemmer og 6 er udgået.

I årets løb er flere af vore medlemmer afgang ved døden.

*Æret være deres minde*

Bestyrelsen takker for den opmærksomhed DONG Energy's ledelse har vist Seniorklubben og for den økonomiske støtte til klubbens aktiviteter.

\*\*\*\*\*

Siden generalforsamlingen i februar 2010 har bestyrelsen bestået af:

Mogens Thomsen, formand  
Inge-Lise Fich, næstformand  
Jørgen Wendt-Larsen, kasserer  
Poul Ølsgård, sekretær  
Bent Hilbert Hansen  
Bent Haaber  
Per Poulsen, suppleant.

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb og der er udsendt 2 meddelelser til medlemmerne om arrangementer m. m.

Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, bl.a. ved afholdelse af klubmøder én gang i hver måned i perioden september til maj. Desuden arrangeres gåture, slentreture, udflugter, fester og kulturelle arrangementer.

I året 2010 blev der gennemført 28 arrangementer for Seniorklubbens medlemmer. Alle klubmøder blev afholdt i Hellerup Sognegård.

Vores hjemmeside [www.seniorklubbennesa.dk](http://www.seniorklubbennesa.dk) er blevet rigtig flot med mange herlige NESAs billeder og med god information om Seniorklubben. Der er nu også kommet link fra DONG Energys eget intranet til seniorklubbens hjemmeside.

11. januar Klubmøde med Flemming Rune, som fortalte og viste smukke billeder fra Gribskov.
18. januar Gåtur med Clemensen som turleder i Allerøds sydlige del med Kattehale Mose og Ravnsholt skov.
8. februar Generalforsamling med genvalg af de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg.  
Efter generalforsamlingen blev der tryllet og tankelæst med Anders Lund. Vi var alle imponerede og forundrede.
15. februar Gåtur med Nebelong fra Gentofte St. gennem Bernstorffsparken og rundt om Gentofte Sø.
23. februar Besøg hos Davids Samling. Det smukke hus var for nylig blevet renoveret  
26. februar og udvidet så både den ældre europæiske samling, den nyere danske samling og den islamiske samling kom til deres fulde ret. Smukt sat i stand og en mageløs samling. Flot præsenteret af de dygtige guider.

8. marts Klubmøde med Jesper Ussing som fortalte om at være ombord på skoleskibet Danmark og blive reddet som mand overbord.



15. marts Gåtur med Clemensen fra Emdrup St. og rundt om Utterslev Mose og Dyssegårdsparken.
25. marts Rundvisning i DR byens musikhus for de 25 på ventelisten.
12. april Klubmøde hvor Peter Klitgaard fortalte om dialekter og viste filmen "I Danmark er jeg født – en film om dialekter". Ikke alt var let at forstå.

19. april Gåtur med Nebelong fra Holte St. til Furesøens Store og Lille Kalv, Næsselottet og Dronninglund.



6. maj



Gåtur med Evald ad "Den grønne sti" fra Ryparken St. langs Lersøparken og Mjølnerparken, over Nørrebrogade og Jagtvej før vi passerede den flotte "Åbuen" før vi sluttede ved Landbohøjskolen og Frederiksberg Bymidte.



10. maj Klubmøde med NESA historier. Først fortalte Ole Gregersen om sin udstationering i Afrika, både om udfordringerne og de morsomme hændelser illustreret med gode billeder. Dernæst kom John Togo på banen med video og en god fortælling om udbedring af de beskadigede søkabler mellem Helsingør og Helsingborg – et herligt klubmøde med 2 gode fortællere.

19. maj



Gåtur fra Allerød St. med Clemensen i St. Dyrehave og med festlig sæsonafslutning i Ninas Naturcafé.

26. maj Forpremiere på Cirkusrevyen. 100 billetter blev revet væk og vi fik en sjov aften.

2. juni Forårets bustur til vands gennem Københavns havn og kanaler med Claus Hagen Petersen som kyndig guide. Vi kom også helt ud i Sydhavnen og så den store udvikling, der er i gang for dette byområde. Fra Nyhavn blev vi kørt i bus til Hansens Gamle Familiehave, hvor frokosten ventede.



Om eftermiddagen besøgte vi både Revymuseet og Storm P. museet. Det blev en dag med mange gode oplevelser i herligt vejr.





9. juni Slentretur nr. 60 med Evald, hvor vi mødtes foran Hovedbanegården. Derfra gik turen videre forbi Hovedpostkontoret, Vestre Elektricitetsværk, hvor vi kiggede indenfor, Politigården og til Dantes Plads.



13. september



Klubmøde med NESA historier, denne gang med Per Kühl, som jo er verdensmester i alt om NESA's trafikafdeling. Så der var både fakta og skrøner om sporvogne, trolleyvogne og dieselbusser samt de tjenestegørende personer.

16. september Slentretur med Evald fra Dybbølsbro forbi Fisketorvet og Kalvebod Brygge over Bryggebroen, rundt i Havnestaden og Ballonparken til Islands Brygge.

20. september Gåtur med Friedrichs som turleder gennem Skovlunde Bypark til Harrestrup Å og vestpå til Svanesøen. Derpå Skovlunde Flyveplads og den gamle landsby.

11. oktober



Klubmøde med Flemming Rune, som denne gang fortalte om Grønland og viste smukke billeder af gletschere, blomsterskråninger og bygder.

14. oktober Efterårets bustur startede i Lyngby og bragte os til Dragsholm Slot, hvor vi fik en spændende rundvisning på slottet og i slotskirken. Derfra gik turen til Havnsø, hvor vi spiste æggekage. Vi fortsatte til Kalundborg, men der var vejarbejde, så vi måtte ud på en længere travetur for at komme op til Vor Frue kirke. Her fortalte Evald kirkens historie.



25. oktober



Gåtur med Clemensen fra Charlottenlund St. gennem Forstbotanisk Have og Charlottenlund Skov til Charlottenlund Slot og videre til Charlottenlund Fort. Så en tur på Kystvejen til Skovshoved og Bellevue.

3. november Slentretur med Evald fra Thorvaldsens Museum rundt på Slotsholmen og kigge på de mange monumenter. Vi sluttede på Marmorbroen.



8. november Klubmøde med vinsmagning og Werner Hansen. Det var Chardonnay og Cabernet-Saugvignon fra forskellige verdensdele som blev smagt med hyggelige og lærerige kommentarer fra Werner. I pausen fik vi en dejlig tapas tallerken. Stor tak til COOP Danmark for de dejlige vine.

15. november Gåtur fra Skovbrynet St., hvor Clemensen førte os gennem Aldershvile Skov og Store Hareskov til Bagsværd Sø, Furesøen og Mølleåen.

13. december Julemøde og bankospil trækker sandelig seniorerne af huse. Igen over 70 seniorer. Selv med en lidt hæs opråber gik spillet strygende og der var glæde ved bordet når "Banko" gjaldede i salen, for så var der flotte præmier. En herlig julehygge eftermiddag.

20. december Den traditionelle jule gåtur var med Nebelong fra Klampenborg St. i Dyrehaven op til Eremitageslottet. Efter traveturen mødtes vi på Tårnbæk Kro til det helt store julebord. På grund af trafikale problemer var mange kommet via alternative veje, men over 50 nåede frokosten.

